

Prædiken til 4 søndag efter Påske.

Hvad vil du gerne være fri for? Alle de tusindvis af love og regler paragraffer, der styrer vores samfund væk fra menneskelighed og almindelig anstændighed og sund fornuft. Eller fri for Janteloven. Når et fremsynet og initiativrigt menneske, der har mod på at gå nye veje bremses af jantelovens du skal ikke tro at du er noget. Vi skal nok få dig end med nakken. Eller fri for den hårde og hjerteløse tone, der florerer i medierne. Hvordan folk kan finde på at kalde hinanden det værste. Vi lever i et land hvor vi er privilegerede når det kommer til frihed. Husker vi, at den ytringsfrihed vi har er et privilegium? At det er en frihed som vi skal værne om. Ikke misbruge. Som det sker, når vi synes, at vi kan tillade os at sige lige, hvad det passer os? Når vi glemmer at det, der altid må komme først er hensynet til de andre. Når vi glemmer det som Paulus så klogt siger: alt er tilladt men ikke alt gavner. Alt er tilladt men

ikke alt bygger op. Vi skal værne om vores frihed. Men er det lykken at være fri som fuglen og ikke være bundet af noget som helst? Tænk på en drage. Sådan en af dem, der er lavet af papir og som man kan sætte op på marken på en forårsdag. En drage som kan blive båret og løftet af vinden. Højere og højere op på himlen. Det glæder om at holde godt fast i snoren. For hvad sker der hvis vi giver slip? Så falder dragen til jorden. Og så er det slut med den himmelske flyvetur. Vi har som dragen brug for, at der er nogen, der holder fast i os. Vi har brug for at være bundet til hinanden. Med de stærke bånd, der kan være imellem os. Kærlighedsbånd. Familiebånd. Venskabsbånd. Ikke snærende og stramme. Bånd, der kvæler os. Begrænser os i at bevæge os frit omkring, udforske og undersøge livet. Men bånd, der holder os sammen. Skaber fællesskab og samhørighed imellem os. Jesus taler om frihed i dag. "Sandheden skal gøre jer frie" siger han. Hvad er

sandhedens modsætning? Det er løgneren. Hvorfor skal vi holde os fra at lyve? Hvis vi først begynder på at lyve, så tager den ene løgn lynhurtigt den anden løgn med sig og snart er vi spundet ind i et helt net af løgne som vi ikke kan rive os løs af. Løgneren binder os. Løgneren låser os fast. Løgneren ødelægger tilliden imellem os. Når det går op for os, at den anden har løget for os kan det så nogensinde blive helt godt imellem os igen? Vil der ikke altid være en lille rest af tvivl i os på om det nu er sandt det hun siger denne gang? Kan jeg stole på hende. Løgneren skaber afstande imellem os. "Sandheden skal gøre jer frie" siger Jesus. Når vi holder os til sandheden så bliver vi frie. Hvad er det for en sandhed Jesus taler om? Sig selv. "Jeg skal gøre jer frie" For et andet sted siger Jesus om sig selv: Jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus fortæller os ja han er selv sandheden om hvem Gud er. Se på mig så er det Gud i ser. Lyt til mig så er det Gud i lytter til. Som Jesus selv

siger: " Jeg gør intet af mig selv. Men som faderen har lært mig sådan taler jeg. Og han som har sendt mig er med mig. Han har ikke ladet mig alene. For jeg gør altid det, der er godt i hans øjne." Jesus er et med Gud. Det er sandheden. De jøder som Jesus taler med de kan ikke forstå, at Jesus taler til dem om frihed. For de er da frie mennesker, synes de selv. Som de siger: "Vi har aldrig trællet for nogen" Der er aldrig nogen, der har taget vores frihed fra os. Men Jesus fastholder, at jøderne ikke er frie. Fordi de endnu ikke har forstået at det, der gør dem til virkelig frie mennesker det er at holde sig til sandheden. Altså holde sig til Jesus. Tro på ham. Være bundet til ham. Lytte til ham. Blive i hans ord. Lade det være åbenheden og modtageligheden overfor, den sandhed som Jesus kommer med, der fylder i deres liv. Den sandhed, der hedder kærlighed. Jesus minder os om han holder os fast på, at sandheden om dit liv, det er, at du skal elske. Din Gud. Og dit medmenneske.

Sandheden om dit liv det er, at du skal holde dig til Kristus.

Holde dig til hans ord. Sandheden om dit liv er, at han binder sig til dig. Med sin kærlighed. Han tilgiver dig, når du indser at du har gjort et andet menneske ondt. At du tror på det. Det sætter dig fri. Til at leve. Frimodigt. For så ved du i dit inderste at det er sandt. Han er med dig. Amen. Ære være faderen og sønnen og Hå som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen